

**nr 304**

**GLORIA ALL'EGITTO**  
**De Triomfmars (deel 1)**

**Giuseppe VERDI**

**Tutti**

*volk*

Gloria all'Egitto e ad Iside  
Che il sacro suol protegge;  
Al Re che il Delta regge  
Al Re che il Delta regge  
Inni festosi alziam!

Gloria - gloria - gloria  
Gloria al Re!  
Gloria, gloria, gloria!  
Inni alziam, inni alziam!  
Gloria al Re!  
Inni festosi, festosi alziam!

**S/A**

S'intrecci il loto al lauro  
Sul crin dei vincitori  
Nembo gentil di fiori  
Stenda sull'armi un vel.  
Danziam, fanciulle egizie,  
Le mistiche carole,  
Come d'intorno al sole  
Danzano gli astri in ciel!

**T/B**

*priesters*

Della vittoria gli arbitri  
Supremi il guardo ergete;  
Grazie agli Dei rendete  
Nel fortunato di.

*volk*

**S/A**

Come d'intorno al sole  
Danzano gli astri in ciel!

**T/B**

Inni festosi alziam al Re  
Alziamo al Re.

*priesters*

Grazie agli Dei rendete  
Nel fortunato di!

Glorie aan Egypte en aan Isis  
die haar gezegende grond beschermt;  
Aan de Koning die over de delta heerst

laten we feestelijke psalmen aanheffen!

Glorie -  
Glorie aan de koning!  
Glorie -  
Hef psalmen aan!  
Glorie aan de Koning!  
Hef psalmen aan!

Weef lotussen door de lauwerkrans  
om het hoofd van de veroveraar  
Laat een zoete nevel van bloemen  
de oorlogswapens verhullen.  
Laten we dansen, Egyptische meisjes,  
mystieke liederen zingen en  
zoals de sterren in de hemel  
dansen rondom de zon!

Naar de opperste scheidrechters  
van de overwinning, richt uw ogen;  
Dank de Goden op deze  
fortuinlijke dag.

Zoals de sterren in de hemel  
laten we dansen rondom de zon!

Zing feestelijke psalmen voor de Koning  
Zing voor de Koning.

Dank de Goden op deze  
fortuinlijke dag.