

Bring Him Home

nr 208

het lied van Jean Valjean uit
gebaseerd op het boek van

Les Misérables

Victor Hugo

God on high
Hear my prayer
In my need
You have always been there
He is young
He's afraid
Let him rest
Heaven blessed.
Bring him home, bring him home,
(Bring him home, bring him home),
Bring him home.
He's like the son I might have known
If God had granted me a son.
The summers die
One by one
How soon they fly
On and on
And I am old
And will be gone.
Bring him peace
Bring him joy
He is young
He is only a boy
You can take
You can give
Let him be
Let him live
If I die, if I die,
let me die, let me die.
Let him live
Bring him home
Bring him home
Bring him home...

O mijn God
Aanhoor mijn gebed
U bent er altijd geweest
als ik u nodig had
Hij is jong
Hij is bang
Geef hem rust
zegen hem
Breng hem thuis,...
...
...
Hij is als de zoon die ik had gewild
als God mij een zoon had gegund.
De zomers vergaan
een voor een
ze vliegen zo snel
zo snel voorbij
en ik ben oud
en zal ook snel gaan.
Geef hem rust
geef hem geluk
Hij is jong
Hij is nog maar een kind
U kunt nemen
U kunt geven
Laat hem bestaan
Laat hem leven
Als ik sterf, als ik sterf
laat me sterven, laat me sterven.
Laat hem leven
Breng hem thuis
Breng hem thuis
Breng hem thuis...